

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرْ تَبْدِيرًا

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

goedheid teruggeeft aan wie hem goed behandelt. De ware onderhoudende van de familiebanden is degene die de relatie blijft voortzetten, zelfs wanneer zijn familieleden de banden met hem verbreken." (Boekhari, Adab 15)

Geachte gelovigen!

Het onderwerp van onze preek vandaag is: Silat ar-Rahim, oftewel het onderhouden van familiebanden en het op een goede manier voortzetten van onze relaties met onze familieleden.

De islam bestaat niet alleen uit gebed, vasten en zakat. Onze religie gebiedt ons ook om harten te winnen, familiebanden te versterken, zorg te dragen voor familieleden en op een goede manier met mensen om te gaan.

Helaas zijn tegenwoordig, hoewel mensen dicht bij elkaar wonen, hun harten van elkaar verwijderd geraakt. Er zijn veel familieleden die in dezelfde stad wonen maar elkaar maandenlang, zelfs jarenlang, niet opzoeken of naar elkaar informeren. Door simpele wereldse bezittingen en egoïstische zaken raken broers verbitterd met broers, kinderen met ouders en familieleden met elkaar.

Wij hebben onze familieleden niet zelf gekozen. Maar hoe wij tegenover hen spreken, welk karakter wij tonen en welke houding wij aannemen, dat is onze beproeving. Een gelovige is iemand die niet handelt volgens zijn ego, maar volgens wat zijn religie voorschrijft.

Allah de Verhevene zegt in de Edele Koran: **“Geef de verwant, de arme en de reiziger hun recht. En wees niet verkwistend.”** (Soera al-Isra, 26)

Beste broeders!

Silat ar-Rahim betekent: de banden met familie niet verbreken, hen bezoeken, naar hun toestand vragen, zich bezighouden met hun zorgen en hen bijstaan in tijden van nood. Daarom is Silat ar-Rahim niet slechts een gewoonte of traditie, maar een verplicht gebod voor iedereen.

Onze Profeet ﷺ heeft meegedeeld dat Silat ar-Rahim een oorzaak is van zegen in deze wereld en het hiernamaals en zei: **“Wie wil dat zijn levensonderhoud verruimd wordt en dat er zegen in zijn leven komt, laat hem de familiebanden onderhouden.”** (Boekhari, Adab 12)

Beste gelovigen!

Ware deugd is niet degene bezoeken die jou bezoekt, maar zelfs voor familieleden die de banden verbreken de deur van het hart niet sluiten. Want onze Profeet ﷺ zei: **“Degene die de familiebanden verbreekt, zal het paradijs niet binnengaan.”** (Boekhari)



In een andere hadith zei onze Profeet ﷺ: **“Degene die de familiebanden onderhoudt, is niet degene die alleen**

Waardevolle moslims!

Wij zullen allemaal op een dag deze wereld verlaten en naar het hiernamaals vertrekken. Laten wij daarom: de verbitteringen beëindigen, het hart van onze ouders winnen, onze ouderen bezoeken en hun gebeden ontvangen, barmhartigheid tonen aan onze jongeren, en onze behoeftige familieleden niet vergeten.

Laten wij niet vergeten dat soms één telefoontje, één groet of één bezoek jarenlang verdriet kan beëindigen. Een kleine stap gezet omwille van Allah kan een oorzaak zijn voor het openen van grote poorten van genade.

Ik beëindig mijn preek met de volgende hadith van onze Profeet ﷺ: **“Onderhoud de familiebanden, al is het maar met een groet.”** (Bayhaqi)